

Column voor: Groei & Bloei februari 2022

Tuinerij van Marjan

FACEBOOK groepen: over sneeuwkllokjes en andere tuinwetenswaardigheden;
leuk winters vertier.



Eindelijk een beetje zon vanmorgen, de sneeuwkllokjes hebben er lang op moeten wachten.

Ze zijn er klaar voor, hun sierlijk afhangende kopjes, net parels, wachten al weken op die ene zonnestraal. Hij kwam eindelijk en ja hoor de bloemetjes openen zich direct.

Zo kon ik ook het sneeuwkllokje 'Ding Dong' eindelijk goed herkennen. Dat was me nog niet eerder gelukt, want voor mij leek hij sterk op een groot uitgevallen 'gewoon' sneeuwkllokje.

Het verhaal achter dit sneeuwkllokje is gewoon weer grappig, zoals dat bij zovele kllokjes is. Galanthofielen zijn een leuk volk en humor is hen niet vreemd. Natuurlijk lijken de sneeuwkllokjes veel op elkaar, maar die kleine verschillen zijn zo leuk. En dan de naam: Ding Dong, waar komt die nu weer vandaan. Nou, dat kwam ik te weten via [de FACEBOOK groep 'Snowdrops and Galanthofiles'](#). Ik ontdekte deze groep vorig jaar en mijn saaie wintermaanden worden er flink door opgevrolijkt. Elke dag in de wintermaanden 'post' er wel weer iemand een aantal sneeuwkllokjes, gewoon mooie foto's, soms met naam en een verhaaltje erbij. De liefde spat ervan af. Dat is zo ontzettend leuk. Vervelende mensen heb ik op deze site niet meegemaakt. Vooral prachtige foto's. Er zijn voor tuinliefhebbers nog veel meer groepen te vinden.

[Er is ook een pagina van 'Groeï & Bloei' Meppel](#), al is die is niet zo actief. Maar het is wellicht heel leuk daar de komende maanden ook eens wat mooie foto's van je tuin of planten op te plaatsen.

Zo'n Facebook-groep kun je als een soort tijdschrift zien, maar je kunt ook je vragen of kennis delen. Let een beetje op bij welke groep je inschrijft, en vertrouw je een 'post' of een 'vriendaanvraag' niet dan er niet op antwoorden.

Van mijn sneeuwkllokjes in de tuin bloeien nu een aantal bijzondere soorten. De meeste daarvan zijn echt een stuk vroeger dan de prachtige *Galanthus nivalis*, het gewone sneeuwkllokjes, daar heb ik altijd hele wolken van in de tuin. Maar die zijn nog lang niet zover.

Tuinerij van Marjan, Koekanger Dwarsdijk 53, Koekange.

Op 4 en 18 februari zijn een aantal bijzondere sneeuwkllokjes te bekijken in mijn tuin. Tussen 11.00 en 15.00 uur bent u welkom. (Dan is het zonnetje op z'n best in de winter).

Marjan Sorgdrager



Marjan Sorgdrager houdt van tuinieren en heeft jarenlang gepubliceerd in kranten en bladen en over haar Tuinerij-perikelen verteld tijdens lezingen en op RTV. Inmiddels met verlof blijft de liefde voor alles wat de tuin betreft natuurlijk en deelt ze haar tuinlief en -leed nog steeds graag.

Misschien kan dat zelfs wel samen, daarom zijn mailtjes met jullie eigen tuinperikelen erg welkom. Adres: marjansp@hotmail.com.



Galanthus Dionysus